



DE MEESTER IS DAAR
EN ROEPT U

JEZUS + MARIA + JOSEPH

Ter zalige herinnering aan

Julius, Joseph, Mathias Verreck

echtgenoot van

Maria, Wilhelmina Stegers

Geboren te Heerlen op 8 Januari 1917 en overleden in 't St. Josephziekenhuis te Heerten op 2 september 1956 geheel overgegeven aan de wil van God en gesterkt door de genademiddelen van onze Moeder de H. Kerk.

Weer staan we voor een raadsel van Gods Voorzienigheid. Naar menselijke berekening is deze goede man en zorgzame vader te vroeg heengegaan naar het Vaderland. Na een langdurige en geduldig gedragen ziekte heeft God hem getrouw bevonden en zal Hij hem de kroon des levens geven. Wat God doet is welgedaan.

Beste vrouw, die mij omringd hebt met zoveel liefde; te vroeg heb ik u moeten verlaten. Dank voor alles; uit de hemel zal ik over u waken. Twijfel er niet aan: God, die u met de ene hand slaat zal met de andere hand balsem gieten op de wonde.

Dierbare kinderen, God zegene en beware u. Weest gehoorzaam en hebt moeder lief al de dagen van uw leven en bidt voor vader die u zo liefhad. Gij allen, die hem hebt gekend, gedenkt hem met ons bij God.

Mijn Jezus, barmhartigheid.