



Ans Verstappen-Verreck

Anna Maria Joanna

* 26 april 1929

† 24 november 2010

weduwe van

Harrie Verstappen

Uw medeleven hebben wij zeer gewaardeerd. Wij danken u hiervoor oprecht. Onze speciale dank gaat uit naar het verplegend personeel van het Zorgcomplex Bruggerhof. Wij zijn uitermate dankbaar voor de zorg die ze aan ma gegeven hebben.

Ma werd geboren als oudste dochter van Frans en Fien Verreck-Borghans. Na haar kwamen er nog negen kinderen. Als oudste heeft ze een belangrijke rol gespeeld in het reilen en zeilen van het gezin Verreck. Zelf hebben ma en pa ook weer een groot gezin met negen kinderen gekregen. Na vier dochters kreeg ma een drieling. Helaas moest ze van Jan alweer snel afscheid nemen. Het gezin werd daarna compleet met nog eens twee jongens. Het werk van pa in de mijn behelsde vele nachtdiensten en dus regelde ma thuis de dagelijkse gang van zaken.

Ondanks haar wisselende gezondheid bleef ze stevig leiding geven aan het huishouden, waar alle kinderen een taak hadden, maar waar ze ook de mogelijkheid kregen om zich te ontplooiën. Het gezin Verstappen was een plaats waar iedereen altijd welkom was. Een extra aardappel was snel geschild en een beetje water bij de soep maakte deze niet minder smakelijk. Voor bezoek werd

huishoudelijk werk opzij geschoven om aandacht voor de gasten te hebben.

Na het sluiten van de mijn besloten ma en pa een baan in Amsterdam te accepteren. Het gevolg was dat het hele gezin moest verhuizen. De keuze viel daarbij op Zaandam. In de zeventien jaar dat ze hier woonden zijn alle kinderen uitgevlogen. Eind jaren '80 verhuisden pa en ma weer naar Limburg. De keuze viel op Buggenum en dat was goed. Ze werden daar snel opgenomen in deze hechte gemeenschap, waar ze beiden actief waren in het sociale leven. In Buggenum hebben ze tot aan het overlijden van pa in 1997 een hele mooie tijd gehad. Ma kon zich daarna alleen ook nog goed redden, maar het overlijden van haar moeder in 2000 greep haar heel erg aan.

De bouw van Bruggerhof in Hunsel werd door ome Jan gebruikt om ma te stimuleren om daar naartoe te verhuizen. Dit was opnieuw een slimme zet. Wij, de kinderen, waren daar heel blij mee. Ma aardde ook hier heel snel en heeft er een fijne periode gehad, vooral met de mensen van het huis.

Na haar tachtigste verjaardag begon ma echt te sukkelen met haar gezondheid. Zelfstandig de deur uitgaan werd langzaam maar moeijker, ma had steeds meer hulp van anderen nodig en aanvaardde deze gelukkig ook. Helaas is ze de drie operaties van afgelopen zomer niet meer te boven gekomen.

Wij nemen vandaag afscheid van een lieve moeder die na een mooi leven nu het einde van haar levenspad bereikt heeft.

Wij zijn blij en dankbaar dat we haar in haar laatste maanden zo intens hebben kunnen helpen.

Kinderen
Kleinkinderen
Achterkleinkinderen

De herdenkingsdienst zal plaatsvinden op zondag 16 januari 2011 om 09:00 uur in de H. Jacobus de Meerdere kerk te Hunsel.