



Ter herinnering aan

Piet Verhagen

Geboren op 13 oktober 1931 te Eygelshoven.

Overleden op 21 maart 1997 te Kerkrade.

“Zijn leven was arbeid en zorg” - zo kun je met enkele woorden weergeven wie onze vader was. Zijn leven lang heeft hij gewerkt. En veel te vaak werd wat hij opgebouwd had weer tot op de grond afgebroken. Veel ziektes hebben zijn weg gekruisd, ongeveer alles wat een mens kan hebben. Mensen die hem het liefste waren zag hij sterven. Hij leerde om bij tegenvallers bijna altijd het ergste te verwachten - maar hij is er nooit aan gewend geraakt. Hij heeft zich niet laten hangen, hij heeft zijn lot moedig gedragen. 't Heeft hem een beetje verbitterd gemaakt, al liet hij dat niet merken; en hij werd er wat eenzaam door.

Hij was een zorgzame vader en een lieve opa. Steeds stond hij voor zijn medemensen klaar, voor zijn kinderen op de eerste plaats. Bij hem was iedereen welkom, hij hield van kaarten en was ontzettend graag onder de mensen. Hij genoot van de muziek, op de Markt, in het Hertenpark; hij ging voor een kleinigheid naar de winkel, alleen maar om mensen te ontmoeten. Met een goede mop kreeg je hem altijd aan het lachen.

Het laatste jaar viel ook dat weg. Met zijn ziekte durfde hij niet meer de deur uit. Wij zijn heel dankbaar voor José Scholtes, die hem verzorgd heeft en de levensmoed in hem wakker heeft gehouden: vriendschap, echte naastenliefde - het is helemaal niet vanzelfsprekend, maar voor hem werd het vanzelfsprekend.

Heel plotseling is hij gestorven. Nu wij afscheid van hem moeten nemen, valt ons dat zwaar, maar we putten kracht en troost uit zijn geloof en levensmoed. Wij geloven dan ook dat Piet nu een plaats mag hebben in Gods eeuwige liefde. Als we ons herinneren aan zijn rustige aard, en aan het vele dat hij heeft doorgemaakt, dan kunnen wij met overtuiging bidden: “Heer, geef hem de eeuwige rust - in het land waar geen rouw, geen geweent, geen smart zal zijn, want al het oude is voorbij.”

Voor Uw blijken van medeleven tijdens de ziekte, het overlijden en de begrafenis van onze vader zeggen wij U oprecht dank.

De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden op zaterdag 10 mei 1997 om 18.00 uur in de kerk van de Blijde Boodschap in het Rolduckerveld.