



*treurend om je heengaan . . .
dankend om je 'zijn',*

„Op U stel ik mijn hoop,
omdat ik vertrouw op uw goedheid.” Ps. 25.

In dankbare herinnering aan

JAN VERHAEG

weduwnaar van

ANNA MARIA DAUTZENBERG

Geboren 19 april 1899 te Meerlo.

Overleden 18 augustus 1983 te Heerlen.

Vol droefheid hebben wij afscheid genomen van onze dierbare vader en opa.

Na een werkzaam en goed besteed leven is hij van ons heengegaan om voor eeuwig gelukkig te zijn bij God en zijn dierbaren.

Hij was een echte pap voor ons aan wie wij veel hebben te danken. Zijn grootste zorg ging altijd uit naar zijn gezin waarvoor hij alles over had. Maar ook buiten het gezin was hij zeer gewaardeerd. Zo was hij vriendelijk van aard, makkelijk in de omgang en bereid om iedereen te helpen waar dit nodig was. Dit met een aangeboren gevoel voor rechtvaardigheid maakte hem tot een vriend van velen. Pap was dan ook graag onder de mensen.

Zijn grote hobby was echter het Esperanto,

waarvan hij een grote kennis en vaardigheid bezat.

De laatste jaren zijn hem niet gemakkelijk gevallen, door een slepende ziekte werd hem het normale functioneren in de gemeenschap onmogelijk gemaakt. Maar door zijn grote wilskracht bleef hij toch het contact met zijn medemensen bewaren.

Dankbaar voor het vele goede wat hij als vader en opa voor ons heeft gedaan, blijft hij in ons hart voortleven.

Vol geloof geven wij ons aan God over en bidden; Heer, geef hem de eeuwige rust en het eeuwige Licht verlichte hem. Dat hij ruste in vrede. Amen.

Onze oprechte dank voor uw meelevens bij het overlijden en de begrafenis van onze dierbare vader en opa.

Familie Verhaeg

Familie Dautzenberg

Kinderen en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden op zondag 9 oktober a.s. om 11.15 uur in de parochiekerk van de Heilige Jozef te Waubach.

Begr. en Crem. Ver. St. Jozef U.o.W. Tel.311978