



GEDENK MIJ GIJ DIE
MIJN VRIENDEN WAART



Ter gedachtenis aan

Adrianus Jacobus Johannus Verduin

echtgenoot van

ANNIE GROENENSCHILD

De dierbare overledene werd geboren op 22 november 1925 te Alphen aan de Rijn.

Hij overleed op 6 december 1980 te Ubach over Worms.

Na een plechtige uitvaartdienst in de parochiekerk van St. Jozef te Waubach-Groenstraat, werd hij aldaar ter ruste gelegd op het R.K. Kerkhof op 10 december d.o.v.

„Weest ook gij bereid, omdat de Mensenzoon komt op het uur, waarop gij het niet verwacht”, zegt de H. Schrift.

Noch hijzelf, noch één van ons verwachtte, dat de Heer hem zo spoedig zou halen.

Zijn voorbereiding op de komst van de Mensenzoon, werd uitgedrukt in de liefde voor zijn vrouw en kinderen.

Vele jaren werkte hij op de mijn, maar zijn zorg omvatte ook andere mensen, die hij naar zijn vermogen bij alles behulpzaam was.

Daarvoor kreeg hij vooral het laatste jaar, dat hij thuis was, meer tijd. Zijn ontspanning genoot hij door te gaan vissen. Met het ongemak van een voortdurende maagpijn bleef hij een opgewekte en vriendelijke man, met een grote belangstelling voor zijn kleinkinderen. Met dit alles voor ogen is zijn plotselinge sterven voor ons des te moeilijker te aanvaarden.

In geloof en vertrouwen nemen we onze toevlucht tot God. Wij geloven met hem in de liefde die God voor ons heeft.

„Dood noch leven zijn bij machte ons te scheiden van de liefde Gods, die is in Christus Jezus onze Heer” zegt de H. Schrift. Hierin vinden wij onze troost. In het huis van onze God en Vader hopen wij hem weer te mogen ontmoeten.

Moge mijn lieve man, onze vader rusten in vrede bij God.

Voor uw blijken van deelneming en uw gebed danken wij allen van harte.

Familie Verduin-Groenenschild

De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden op zaterdag 17 januari a.s. om 19.00 uur in de parochiekerk van St. Jozef te Waubach-Groenstraat.