



er is een tijd van zaaien  
en een tijd van oogsten  
een tijd van ploegen  
en een tijd van rusten

Wilt in uw gebeden gedenken

## WILLEM VELRAEDS

echtgenoot van wijlen

MARIA HANSSEN

Onze dierbare overledene werd geboren te Ubach over Worms, 8 mei 1902. Op zijn negentigste verjaardag, 8 mei 1992, overleed hij, overgegeven aan Gods heilige wil, in het verpleegtehuis Schuttershof te Brunssum. Na een plechtige heilige Eucharistieviering op 13 mei in de parochiekerk van de H. Bernadette te Abdissenbosch hebben wij hem op het kerkhof aldaar begraven.

Na 56 jaar samen met zijn vrouw Maria in lief en leed gedeeld en met haar de zorgen van het leven gedragen te hebben, moest hij in 1987 afscheid van haar nemen. Toen het leek dat hij het verdriet van dit verlies te boven zou komen werd hij in 1989 andermaal op de proef gesteld bij het heengaan van zijn zoon Zef. Vanaf die tijd heeft hij eigenlijk alleen nog uitgezien naar het moment dat ook

hij door zijn Heer en Schepper opgeroepen zou worden.

Een vader en opa, maar bovenal een groot kindervriend is niet meer. Elk kind voelde zich bij hem op zijn gemak. Vooral in zijn laatste levensfase waren het kinderen, met name zijn achterkleinkinderen, die hem nog konden opfleuren. Hij had zo zijn eigen troetelwoorden: 'lummele' en 'schtrenge'. Als hij je zo noemde dan zat je goed. De laatste maal dat hij zijn kinderen begroette was dat dan ook niet voor niets met:

"Daag, lummele!"

Laten wij bidden dat Willem Velraeds nu mag rusten in de vreugde en vrede van de verrezen Heer.

+

De familie dankt u voor uw meeleven bij het overlijden en de uitvaart. De plechtige zeswekendienst is op Sacramentszondag, 21 juni 1992, om 10.30 uur in de H. Bernadettekerk te Abdissenbosch.