



Murillo

ONTFERM U ONZER HEER,  
ONTFERM U ONZER ! GOD,  
WEES ONS ZONDAARS  
GENADIG !

**Jezus † Maria † Joseph † Bernadette**

---

TER VROME NAGEDACHTENIS AAN

**Jan Mathis Joseph Velraeds**

geboren 6 Mei 1913, echtgenoot van

**Viktorija Gorka**

**Albert Joseph Velraeds**

geboren 2 October 1942, en

**Paulina Maria Velraeds**

geboren 29 December 1943

kinderen van echtelieden

**WILLEM VELRAEDS en MARIA HANSSEN**

door een granaatinslag uit 't leven gerukt 24 Sept. 1944.

---

Terwijl de vreugde oplaaide over de bevrijding kwam de wreede oorlog zijn slachtoffers eischen in Abdissenbosch. De één 'n zorgzaam vader en trouw echtgenoot, de anderen in hun engelenonschuld werden aan de liefde van hun dierbaren ontrukkt. Wij voelen de wreedheid van den dood, maar met christelijke onderwerping bidden wij: „De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, de Naam des Heeren zij gezegend”. „Heer, Uw Wil geschiede”.

Dierbare familieleden en vrienden, weent niet maar bidt voor de zielerust van Mathis. De kleine Albert en Paula zijn nu als engeltjes bij God. Dankbaar zullen zij blijven bidden voor hun dierbare ouders, broers en zusjes voor de zorgen aan hen be-steed.

Ons allen roepen deze dierbare overledenen toe: „Waakt en bidt, want de dood komt als een dief in den nacht”.

**Mijn Jezus, barmhartigheid!**