



Ecce Homo.

Beladen met aller zonde en schuld  
Zijn geeselstrijem bracht ons genezing aan.

**Jezus! † Maria! † Jozef! † H. Cornelius!**

In het H. Misoffer der priesters, in de gebeden, goede werken en aflaten van verwanten en bekenden wordt aanbevolen de ziel van zaliger

**den Edelachtbaren Heer**

**Alphonse Marie Mathieu van der Velden,**  
echtgenoot van Mej. **Trinette Cals.**

**Wethouder der Gemeente Heerlen en lid van  
het R. K. Kerkbestuur te Heerlerheide.**

De alom geachte overledene werd geboren te **Roermond** den 16 November 1871 en ontsliep zacht en kalm in den Heer, na met de levendigste gevoelens van geloof en van vertrouwen op God de H. Sacramenten te hebben ontvangen, te **Heerlerheide**, den 6 Januari 1913.

De dierbare overledene, wiens afsterven algemeen betreurd wordt, was een in alle opzichten achtenswaardig man. Als christen vervulde hij trouw zijn godsdienstige plichten; als trouw echtgenoot en huisvader was hij bezorgd voor zijn huisgezin en voor de opvoeding zijner kinderen; als burger genoot hij in ruime mate de achting en het vertrouwen zijner medeburgers. — Op de helft mijner dagen ga ik naar de poorten des grafs. (Is.) Dit is een beschikking van den Allerhoogste en wie durft Hem vragen, waarom Hij het gedaan heeft? (Rom. xvi.) Laat ons berusten in de raadsbesluiten der goddelijke Voorzienigheid, die, ofschoon ondoorgrondelijk en duister voor ons verstand, evenwel altijd rechtvaardig, altijd heilig, altijd aanbiddelijk zijn. (H. Franc. v. Sales.).

Innig geliefde en treurende echtgenoot, hoop op God. Dierbare ouders, broeder en aanverwanten, wilt niet treuren gelijk zij, die geene hoop hebben. Thess. . Geliefde kinderen, te jong nog om uw verlies te beseffen, leeft deugdzaam en houdt uwe moeder in eere al de dagen haars levens. — Intusschen smee ik u allen, die mij liefhadt, mij in uwe gebeden bij te staan.

Mijn Jezus, barmhartigheid! (300 dagen aflat.)  
Zoete Harten v. Jezus en Maria, weest mijn toevlucht! [300 id]