



MOEDER VAN SMARTEN
TROOSTERES VAN DE BEDROEFDEN
BID VOOR ONS

Bidt voor de ziel van zaliger

Frans Vek

echtgenoot van

Elisabeth Dassen

Geboren te Dinslaken (D.) op 8 maart 1901, zacht en kalm in de Heer overleden te Ubach over Worms op 5 oktober 1962, gesterkt door de genademiddelen van onze Moeder de H. Kerk en aldaar begraven op 9 oktober d.a.v.

In de volle zekerheid dat hij naar de hemel ging, voelde hij zich gelukkig. Even blij als hij het goede uit Gods hand aanvaard had, nam hij afscheid van het aardse om zijn ziel aan de Schepper terug te geven.

Zijn groot gezin heeft hij tesamen met zijn goede vrouw opgevoed volgens hechte beginselen, die diepe wortels schoten in zijn geloof.

Zijn kinderen gaf hij alles wat hij geven kon.

Dierbare vrouw, wees nu sterk. Moge mijn aandenken je troost en berusting geven. Liefde is sterker dan de dood.

Dierbare kinderen, doet wat gij van mij geleerd, gehoord en gezien hebt en de God van vrede zal met u zijn. Bidt allen veel voor mij en vooral gij, mijn dochter, die God dient in de stilte van het klooster, opdat ik spoedig mag rusten in Gods vrede.

Tot weerziens bij God.

Mijn Jezus, barmhartigheid.