



In dankbare herinnering

## *Sjir Vaessen*

Geboren te Heerlen  
op 28 oktober 1956.

Overleden te Landgraaf  
op 3 februari 2000.



De familie dankt u voor uw medeleven.

De zeswakedienst is in de St. Joseph-kerk te Waubach-Landgraaf, op zondag 19 maart 2000 om 17.30 uur.

Zes jaar thuis op de boerderij waar ik met zorg ben grootgebracht door pap en mam. Dat waren fijne jaren.

Mam en pap namen een moedig besluit en voor mijn verdere ontwikkeling ging ik naar Brabant naar "Zonhove", waar ik 19 jaar verbleef.

Vervolgens ben ik terug naar Limburg gekomen en verbleef ik bijna 17 jaar in "Geuloord".

Tot mijn 42e jaar heb ik genoten.

Toen nam deze ziekte bezit van mij en ik kon deze strijd niet winnen. Maar ik vocht door en toch wist ik dat ik me erbij neer moest leggen.

*Ik dank mijn familie die achter mij stonden en mij altijd de kracht gaven om door te vechten. Dankbaar dat zij mijn laatste wens vervuld hebben en ik thuis mijn laatste periode heb mogen doorbrengen temidden van hun liefde en warmte.*

*Verder dank ik iedereen die mij verzorgd heeft en er voor mij was als ik ze nodig had.*

*Sjir Vaessen*