





Ter dankbare herinnering aan

## ODILIA VAESSEN

Geboren 3 juli 1903

te Groenstraat-Ubach over Worms.

Overleden in Waubach op 18 augustus 1985.

Voor haar broers en zus, die haar voorgingen in het sterven, was zij Tilke. Voor neven en nichten was zij tante Tilke.

Haar leven was gekenmerkt door eenvoud. Bijna 50 jaar nam zij de huishouding op zich bij haar priesterboer en volgde zij hem achtereenvolgens naar Stein, Spekholzerheide, Heilust Kerkrade, Simpelveld en Rimburch. De zorg voor anderen had op meer terreinen haar aandacht. Neven en nichten genoten vooral in hun kinderjaren vaak gastvrijheid en verzorging bij haar. Het steunen van misiewerken, soms op haar eigen typische manier, was in haar ogen een niet te verwaarloosbare meegekregen opdracht. Het dienstig zijn aan anderen en het wegcijferen van zichzelf paste bij haar wijze van leven en werken.

Sinds februari 1984 genoot zij een liefdevolle verzorging in het Bejaardencentrum „Heereveld” te Waubach. Haar gezondheidstoestand was toen reeds danig aangetast. Vooral in de periode van haar ziek-zijn waren haar zwager, schoonzus, neven en nichten vaak aan haar zijde om te helpen en te steunen waar dit menselijkerwijs mogelijk was.

In alle stilte bereide zij zich in de achter ons liggende weken voor op haar heengaan. Op zondag 18 augustus 1985 nam zij afscheid, zacht, kalm en vol overgave.

God moge zijn trouwe dienaress het eeuwige geluk geven. Zij ruste in vrede.

Namens de familie hartelijk dank voor Uw medeleven.

+

De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden op zaterdag 5 oktober a.s. om 19.00 uur in de parochiekerk van St. Jozef te Waubach.