



LIPPI

F. P. GROEN-VENLO

WEES GEGROET MARIA

Jezus † Maria † Joseph

In de gebeden der gelovigen
wordt aanbevolen de ziel van zaliger

Maria Elisabeth Vaessen

weduwe van

Johan Theodoor Dortants

De dierbare overledene werd geboren te Bocholtz op 10 augustus 1880 en overleed te Kerkrade op 24 mei 1957, voorzien van de H. H. Sacramenten en werd op 28 mei begraven op het R.K. Kerkhof te Rimborg.

Al wie haar kenden begrijpt wat droefheid en smart ons hart vervult bij het heengaan van deze vrome en goede moeder; maar troosten wij ons met het woord des Heren: „Zalig die in den Heer sterven”.

Bij de zorgen voor het tijdelijke vergat zij niet de zorg voor het heil harer ziel; met de arbeid verenigde zij het gebed, de woorden van Jezus overwegende: „Wat baat het den mensch, zo hij de hele wereld wint, maar schade lijdt aan zijne ziel”.

(Math. 16. 16.)

Dierbare kinderen en kleinkinderen; ik bewaar in u mijn geheugen; ik zie u nog alsof ik met u ware en hetgeen gij geleerd, gehoord en in mij gezien hebt, doe dat en de God des vredes zal met u zijn.

Mijn Jezus barmhartigheid.