

Wat zal ik de Heer teruggeven
voor alles wat Hij mij
geschonken heeft:
de Kelk des Heils zal ik nemen
en aldus de Heer dankzeggen.

Ter herinnering aan

HUBERT JOSEPH VAESSEN

Geboren te Waubach - Groenstraat
op 1 mei 1910.

In 1934 tot priester gewijd te Roermond
kapelaan te Stein
kapelaan te Spekholzerheide
bouwpastoor te Heilust
pastoor te Simpelveld
pastoor te Rimburch

Overleden in Kerkrade op 5 januari 1983.

Pastoor Vaessen was voor iedereen, die hem kende, een goede vriendelijke, eenvoudige mens, die altijd klaarstond om iedereen te helpen. Hij vergat zichzelf om steeds weer anderen van dienst te zijn. Zijn kostbare talenten heeft hij opgebruikt door hard te werken. Aan zijn naam blijven veel schone herinneringen. Ernst en vrolijke humor probeerde hij altijd met een gulle lach te verbinden. Hij kon luisteren naar iedereen, maar hij durfde ook eerlijk voor zijn mening uit te komen. Pastoor Vaessen had in zijn werk en zijn benaderingswijze iets persoonlijks en indringends. Uit wat hij zei en deed, sprak een vast Godsgeloof en een diep doorleefd vertrouwen. Levend vanuit dat diepe geloof, heeft hij in een voortdurende eerlijke inzet van zijn persoon zijn beste krachten gegeven

aan zijn taak als priester, die voor hem hoogste vreugde en tegelijk grootste verantwoordelijkheid was. In de vele parochies is hij voor tallozen een vertrouwd persoon geworden. Met name in Rimburch, waar hij de laatste dertien jaar werkzaam was, heeft hij groots werk verricht door de renovatie van de kerk en zijn inspiratie tot een levende parochiegemeenschap. Allen zullen zijn heengaan als een diepe droefheid in hun hart gevoelen, maar vooral voor Tilke, die hem 48 jaar trouw diende, zal een grote leegte achterblijven. Van zijn woning en welverdiende rust heeft hij maar kort kunnen genieten.

De Kerstweek werd voor hem de voorbereiding op zijn sterven. Hij, die nog naar Rome wilde gaan, is nu binnengegaan in het hemelse Jeruzalem.

Familieleden en vrienden van pastoor Vaessen, blijft dankbaar voor hetgeen hij voor u allen was en deed. Hij vergeet u ook niet en hij blijft ons allen met zijn gulle goedheid omgeven. Wij blijven dankbaar voor zo'n kostbaar leven van een goede mens!

Moge de Heer van alle goeds hem de eeuwige rust nu geven, die hij zichzelf niet gunde.

De plechtige zeswekedienst zal gehouden worden op zondag 27 februari a.s. om 10.15 uur in de parochiekerk van de H. Drievuldigheid te Rimburch.