



Ter dierbare herinnering aan

Frans Vaessen

Hij werd geboren te Waubach op 9 december 1912 en overleed op 30 juni 1991 te Brunssum, voorzien van het sacrament van de zieken.

Hij werd op 5 juli 1991, na een plechtige requiem-mis in de kerk van de H. Jozef te Waubach, begraven op het kerkhof aldaar.

"Wanneer ik door de velden ga en zon en hemel gadesla, dan weet ik, Heer, hoe groot Gij zijt, en buig mij voor Uw majesteit"

Deze woorden uit het mooie kerklied zijn letterlijk van toepassing op Frans Vaessen. Zijn hele leven was hij als landbouwer verbonden met Gods schepping. Hij groeide op, samen met zijn zus en broers, op de boerderij van zijn ouders. Als kind heeft hij waarschijnlijk al ervaren dat wij in ons leven, wanneer wij vruchten willen voortbrengen, niet alleen afhankelijk zijn van onze eigen inzet maar ook van God. Zoals de veldgewassen zon, water en goede grond nodig hebben om te kunnen groeien, zo ontving Frans in het gezin van zijn broer voldoende aandacht en zorg om een stil en rustig leven te kunnen leiden.

Jarenlang was hij lid van de raad van toezicht van de Rabobank Ubach over Worms. Na de lente van de jeugd en de zomer van volwassenheid kwam ook voor Frans de herfst van de oude dag. In de laatste jaren van zijn leven ging de gezondheid van Frans steeds verder achteruit. Gedurende deze laatste jaren werd hij vooral broederlijk bijgestaan en geholpen door zijn broer Wiel.

Moge Frans nu bij God zijn waarop hij gedurende zijn hele leven zoveel vertrouwen heeft gesteld. Moge hij nu de nieuwe schepping van God aanschouwen en opgenomen worden in Gods heerlijkheid.

Voor uw innige deelneming, betoond bij het overlijden en de uitvaart van onze dierbare broer, zwager, oom en neef, zeggen wij onze oprechte dank.

De plechtige zeswekedienst, waartoe wij U beleefd uitnodigen, zal plaatsvinden op zondag 11 augustus om 9.00 uur in de parochiekerk van de H. Jozef te Waubach.