



In dankbare herinnering aan

Attie van Uum

weduwe van

Mathieu Heusschen

levensgezellin van

Hub Peeters

Geboren te Duisburg-Hamborn op 14 augustus 1929
en overleden te Heerlen op 22 juni 1988.

Het einde komt altijd onverwacht. In de kracht van haar jaren is Attie Heusschen-van Uum een actieve vrouw geweest. Altijd stond ze klaar voor anderen en dacht nooit aan zich zelf. Zij was altijd een goede vrouw en een zorgzame moeder voor haar man en kinderen. Vele jaren van haar leven heeft ze gewerkt op het Sportfondsenbad zodat het haar gezin goed ging. Haar huis was een trefcentrum voor de hele familie. Nadat ze haar kinderen had verzorgd, begon ze aan haar eigen leven. Vooral een bezoek aan haar dochter en zus in Canada maakte haar gelukkig. Na het verlies van haar man in 1974 begon voor haar een zware tijd. Gelukkig trof ze een nieuwe levensgezel, waarmee ze veel kon beleven waar ze voorheen nooit aan toegekomen was. Ze was ook erg blij met haar drie kleinkinderen, die ze al haar aandacht gaf en die ze altijd de handjes met wat lekkers vulde. Toen werd ze overvallen door een ernstige ziekte, welke ze voor iedereen verborgen hield.

Desondanks dacht ze nog maar steeds aan anderen. Na enkele maanden kon ze niet anders dan iedereen in te lichten hoe ernstig de situatie was. Ondanks haar zwakke gezondheid ging ze regelmatig op haar brommer door weer en wind naar haar moeder in "ter Eijck" om deze de aanvullende verzorging en aandacht te geven waar het verplegend personeel niet aan toekwam. Iedereen was op een gegeven moment gerust gesteld in de veronderstelling dat de ziekte tot stilstand was gekomen en het ergste was doorstaan. Ondanks haar doorzettingsvermogen en een dappere strijd, viel ze helaas na een paar maanden terug in een nog ergere toestand, waarvan ze niet meer genezen kon. Ze vond veel hoop en steun in haar sterk geloof en het gebed. Waarschijnlijk zag ze de wanhoop in onze ogen en trachtte ze ons gerust te stellen door te zeggen, dat ze zich weer iets beter voelde. Dit typeerde haar houding gedurende haar hele ziekbed. Gelukkig duurde deze laatste beproeving niet zo lang en sliep ze, voor ons totaal onverwacht, maar zwaar verdiend, in.

Lieve mam, Attie

Woorden schieten tekort om uit te drukken wat jij voor ons betekende en blijft betekenen.

De familie dankt U oprecht voor Uw blijken van medeleven.

De plechtige zeswekendienst wordt gehouden op zondag 7 augustus om 11.00 uur in de parochiekerk van de H. Geest te Meezenbroek.