



†WIE MIJN
VLEESCH EET
† EN MIJN
BLOED DRINKT
HEEFT HET
EEUWIG LEVEN

JOAN:VI. 54.



Bid voor de ziel van Zaliger

**Dominicus Franciscus Maria
Unkraut**

Echtgenoot van

Léonie Maria Hubertina Gelekerken

geboren te Amsterdam 16 April 1865, overleden
aldaar den 16den Augustus 1941 en begraven
den 20sten d.a.v. op het R.K. Kerkhof te
Buitenveldert.

Deze man was rechtvaardig en Godvreezend.
Hij zegende God en zeide: „Laat nu Uwen
dienaar heengaan Heer, naar Uw woord in
vrede”. Luc. 2/25-29.

Hij beminde God uit geheel zijn hart en zijn
naaste. Op de eerste plaats zijne echtgenoote
en zijne kinderen; maar ook de armen gelijk zich
zelve. Zalig zijn de barmhartigen, want zij
zullen barmhartigheid verwerven. Math. 5-7.

De liefde vergaat nimmer ... Nu zien wij in een
spiegel, vaag als in een raadsel; dan echter van
aangezicht tot aangezicht... Nu blijven nog:
geloof, hoop en liefde, deze drie; de grootste
echter van deze is de liefde. H. Paulus.

Mijne dierbaren, ik wacht op U in den Hemel,
om met U vereenigd voor eeuwig gelukkig te
leven. St. Ephrem.

H. Hart van Jezus, ik vertrouw op U. (300 d. afl.)