



Gedenk ter liefde Gods in Uw gebed
de ziel van zaliger

Jan Mathijs Ubaghs

Lid van de H. Familie

weduwnaar van Anna Maria Huismans
geboren te Hulsberg 24 augustus 1891, vrij
plotseling overleden in het St. Jozef-Zieken-
huis te Heerlen 23 augustus 1960, voorzien
van de laatste H.H. Sacramenten en begraven
te Ubach o. Worms 27 augustus d.a.v.

Het is billijk en zalig, Heilige Heer, dat wij
U altijd en overal dankzeggen, ook bij het
afsterven van onze geliefden.

De droefheid van het sterven wordt voor
ons, christenen, gelenigd door de belofte van
de toekomstige onsterfelijkheid; ons aardse
broze leven wordt niet weggenomen, maar
verwisseld tegen een eeuwig hemels leven.
Wat 'n troost voor de achterblijvenden, dat
het vrome leven leidt tot een goede dood
en dat de goede dood de mens het eeuwig
leven bezorgt.

Gij allen, die mij dierbaar zijt, hebt dank
voor de vele goede zorgen aan mij gegeven;
door mijn bidden zal ik het goedmaken. —
Bidt dikwijls voor mij:

Goede Jezus, geef hem de eeuwige rust.

Dat hij ruste in vrede. Amen.