



Ecce homo.



Bij den Heer is barmhartigheid en bij  
Hem is overvloedige verlossing.  
(Ps. 129. 7).

Jezus! † Maria! † Jozef!

De dood is beter dan een kwijnend leven, de eeuwige  
rust beter dan eene voortdurende ziekelijkheid.

*Bid voor de ziel van zaliger*  
den Heer

**Math. Joseph Tummers,**

Echtgenoot van Mejuffrouw

**Theresia Gulpen.**

De dierbare overledene werd geboren te SPEKHOLZERHEIDE, gemeente KERKRADE, den 1 October 1843, huwde te HORBACH (Pruissen) in 1865 en overleed in 't Hospitaal St. Jozef te HEERLEN, ten gevolge eener ongeneeslijke maagkwaal, tijdig voorzien van de Genademiddelen der H. Kerk, den 21 Januari 1907.

Hij was eenvoudig en oprecht, vreesde God en week af van het kwaad. (Job I.)

Gelukkig, die de geboden des Heeren onderhouden (Eccl. 31); wie den Heer vreest, zal een rechtvaardig oordeel ondergaan en zijne goede werken zullen als licht schitteren. (Eccl. 32.)

Zijne kwaal was zonder hulp en ongeneeslijk, omdat God in zijne wijsheid en liefde geene genezing wilde.

Met een kalm gemoed beschouwde hij het einde zijner loopbaan. (Eccl. 12, 22.)

Moge dan de Heer der Heerscharen hem genadig zijn geweest.

Mijn Jezus, barmhartigheid! (100 dagen afluat.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil! (300 dagen afl.)