



IK BEN DE OPSTANDING
EN HET LEVEN

Joh. 2





Bidt voor de ziel van zaliger

Jan Willem Tummers

weduwnaar van

Wilhelmina HENNEN

Geboren 27 Juli 1869 te Sittard en overleden te Sittard op 3 Nov. 1955, na voorzien te zijn van de H.H. Sacramenten der Stervenden.

God heeft zijn dienaar tot Zich geroepen. Na een welbesteed leven, op de handen gedragen door zijn kinderen, is deze Christenmens van ons heengegaan. Eenvoud en tevredenheid met wat Gods Voorzienigheid hem gaf, tekenden zijn aardse leven. In alle rust maar toch nog meelevend met verdriet en voorspoed van zijn kinderen is hij ons voorgegaan naar het blijvend huis van de Vader.

Kinderen, kleinkinderen, allen, die ik gekend heb, treurt niet om mij, zoals degenen, die zonder hoop zijn. Mijn tijd was gekomen.

Bidt voor mij, dat ik spoedig God moge bezitten, Hem in wie ik geloofd heb, op Wie ik in alles vertrouwd heb en Die ik boven alles beminde.

Leeft gij allen zo, dat wij elkaar eens voor goed terugzien in het Vaderhuis.

Mijn Jezus, barmhartigheid. 50 dagen aflat.