



Dit ter dankbare herinnering aan

HARRY TISSEN

levensgezel van

Margreet Heitplässer

vriendelijke en behulpzame inwoner van
Rimburg.

Hij werd geboren te Bergen op 27 oktober 1927, bij een verkeersongeluk overleden te Sittard op 11 juli 1985. Na een Eucharistieviering is hij op het kerkhof van Rimburg begraven op 16 juli d.o.v.

De dood is onmeedogen.
Ik, God, allene laat
den mens, het kruis hem tonend,
met hoop en goede raad.

Wat stierf, dat zal herleven,
zo zeg ik, en daar is,
voor al wat werd bedreven
bij Mij vergiffenis.

Ik steek de hand als vader,
u kinderen alle toe;
aanvaard ze, en komt mij nader,
die de eerste stappen doe.

Gelukkig zijn zij allen,
die hemelwaarts genood,
in Vaders handen vallen,
en leven na de dood.

(Guido Gazelle)

De familie dankt u voor uw medeleven bij
deze droevige gebeurtenis.

+

De zeswekendienst zal plaatsvinden op zon-
dag 18 augustus 1985 om 10.15 uur in de
parochiekerk van Rimburg.