





Dankbaar gedenken wij

Lodewijk Gerard Hubert Timmermans

weduwnaar van

Anna Elisabeth Römken

Geboren op 25 november 1900 te Venlo.

Hij ontving het Sacrament van de zieken en is overleden op 30 nov. 1980 te Heerlen.

De crematie vond plaats op 4 dec. d.o.v. in Imstenrade.

Hij was een goed mens die rustig door het leven ging.

Bescheiden en wat teruggetrokken leefde hij de laatste jaren te midden van de bejaarden. Hij was erg gemakkelijk en accepteerde alles zonder veel moeite, ook zijn laatste ziekte. Zo was hij zeer gezien bij alle medebewoners. Langzamerhand waren allen rond hem weggevallen en hij leefde zijn eigen leven.

Na 80 jaar is hieraan een eind gekomen en

heeft God hem, zo geloven wij, tot een nieuw en beter leven geroepen.

Wij bidden voor hem.

Heer onze God. Wees voor deze gestorven mens barmhartig.

Genees hem van alle onvolkomenheid en vergeef hem, waarin hij tegen U en tegen zijn medemens is tekort geschoten.

Beloon hem voor al het goede dat hij onder ons gedaan heeft tot Uw glorie en heerlijkheid. Neem hem op in Uw onsterfelijkheid en laat hem delen in de vreugde van Uw Zoon, die voortduurt in de eeuwen der eeuwen.

Hartelijk dank voor Uw medeleven bij het overlijden en de uitvaartdienst.

+

De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden op zondag, 18 jan. 1981 om 11.30 uur in de parochiekerk van de H. Theresia en Don Bosco te Lauradorp.

Begr. en Crem. Ver. St. Jozef U.o.W. Tel.311978