



Gebed met vollen aflat.

Zie mij hier, o goede en allerzoetste Jesus; voor uw heilig aanschijn werp ik mij op mijne knieën neder en smeeK U met de meeste vurigheid mijner ziel, in mijn hart te willen drakken levendige gevoelens van Geloof, Hoop en Liefde, van waarachtig berouw over mijne zonden met een vast voornemen mij daarvan te beteren, terwijl ik met gróote liefde en droefheid uwe HH. vijf Wonden in den geest beschouw, en mij voor oogen stel wat de Profeet David reeds van U, o goede Jesus, voorzegde: Zij hebben mijne handen en voeten doorboord; zij hebben al mijne beenderen geteld. (Volle Aflat, gewone voerw.)



JEZUS! † MARIA! † JOZEF! † CORNELIUS!

Zij, die er velen ter gerechtigheid onderwijzen,
zullen als sterren schitteren in eeuwigheid.
(Dan. 12, 3:)

*In uwe godvruchtige gebeden wordt aanbevolen
de ziel van zaliger den Zeer Eerw. Heer*

**Joannes Leonardus Hubertus
TIMMERMANS,**

geboren te Roermond den 3 November 1837,
priester gewijd te Roermond 1864,
professor te Rolduc 1864,
pastoor te Heerlerheide 1886,
aldaar, gesterkt met de H. Sacramenten der
Stervendenden, na eene kortstondige ziekte,
godvruchtig overleden in den Heer den
20 April 1894.

Uit ons midden is heengegaan een priester
naar Gods hart, een vader voor armen en
lijdenden. Onvermoeid in zijne zorgen voor
het huis van God en door zijne echt priester-
lijke deugd voor allen een voorbeeld, is hij door
zijn brandenden zielenijver voor allen alles
geworden, om allen voor Christus te winnen.

Dierbare Parochianen, ik heb met groote
zorgvuldigheid over u gewaakt, als zullende
eenmaal rekenschap over uwe zielen afleggen
(Hebr. 13, 17); daarom doet naar hetgeen gij
van mij geleerd, ontvangen en gezien hebt, en
de God des vredes zal met u zijn. (Phil. 4, 9.)

Ik bid u bij onzen Heer Jezus Christus en bij
de liefde des H. Geestes, dat gij mij helpt met
uwe gebeden voor mij tot God. (Rom. 15, 30.)