



Ter dankbare herinnering aan

Nellie Tilmans

echtgenote van

Pierre Speck

Ze werd geboren op 31 oktober 1937 te Schaesberg en overleed in het De Weverziekenhuis te Heerlen op 26 september 1994, meermaals gesterkt door de H.H. Sacramenten, en omringd door de liefdevolle zorgen van haar man en kinderen. Zij werd, na een plechtige requiemmis in de parochiekerk van de H. Jozef te Waubach-Groenstraat, begraven op het parochiële kerkhof aldaar.

Blijf mij nabij,...

*wanneer Uw licht mij voorgaat in de nacht,
wanneer ik hoor, dat U mij thuis verwacht,
dan weet ik, Heer, dat U mijn zwakheid ziet,
dan zeg ik dank, want U verlaat mij niet.*

Deze woorden waren Nellie dierbaar, want ze was ervan doordrongen dat God haar nabij bleef. Ook in de donkerste uren, bleef het licht van Gods genade in haar hart en kon ze moedig haar lijden aanbieden aan God, zonder te weten waarom dit offer van haar gevraagd werd.

Ook wij weten niet waarom wij zo vroeg afscheid moeten nemen van deze moeder, maar we leggen in gebed haar leven dankbaar en ontroerd in Gods hand. Want Nellie leefde eenvoudig. Zelf zou ze zeggen: "Ik heb alleen maar mijn dagelijkse plicht gedaan." Ze wilde zich nooit verheffen en niemand tot last zijn, maar leefde intens en van harte mee met ieder die ze ontmoette. Ze was begaan met het lot van anderen en vroeg zich af hoe ze anderen kon helpen of zocht voor iedereen het beste. Nellie was hartelijk en vriendelijk, een vrouw die open en blij in het leven stond. Ze genoot van haar kleinkinderen en was tevreden met kleine dingen. Haar blijdschap en goedheid waren een voorbeeld voor haar gezin, haar kinderen en kleinkinderen, maar ook voor allen die haar kenden in de familie en de parochiegemeenschap. Ze beleefde alles vanuit een diep geloof in O.L. Heer en met een groot vertrouwen op O.L. Vrouw. Als lectrice probeerde ze niet alleen Gods woord te lezen, maar ook om het beter te begrijpen en te beleven. Bewust heeft ze afscheid genomen van haar man, kinderen en kleinkinderen. We danken allen die haar bijstonden in haar ziekte.

*Heer, geef haar de eeuwige rust.
En het eeuwige licht verlichte haar.
Dat zij ruste in vrede. Amen.*

Voor uw gebed en medeleven tijdens haar ziekte en bij haar heengaan uit dit leven, zegt de familie u hartelijk dank. De plechtige zeswekdienst zal gehouden worden in de parochiekerk van de H. Jozef te Waubach-Groenstraat op zondag 30 oktober a.s. om 11.15 uur.