



GEBED.

O goede en alletzotate Jozus zie ik buig mijne knieën in uwe tegenwoordigheid, ik bid en ik smeek u met de grootste vurigheid van mijnen geest, dat gij u gewaardiget in mijn hart te drücken, levende gevoelens van geloof, hoop en liefde, een waar berouw over mijne zonden en eenen zoer vasten wil van mij te beteren, terwijl ik met grote aandoening en droefheid bij mij zelven overweeg en in den geest aanschouw twee vijf wonden, hebbende voor oogen het geene de profeet David eertijds van u, o goede Jezus uitsprak:

Zij hebben mijne handen en voeten doortvord en al mijne beenderen geteld.

Ps. CXII. 18.

Vollen aflaut toevoegelijk aan de overledenen mits te biechten, te communiceeren, het bovenstaande gebed voor een kruisbeeld te lezen, en daarenboven eenigen tijd te bidden volgens het inzicht van den Paus van Rome.

*(Decret de S. Pie IX,
31 Juillet 1868.)*

Jesus, Maria, Joseph, Petrus.

Zie, ik ga nu slapen in 't stof; en zoo gij mij morgen zult zoeken; zal ik niet meer zijn.

BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

Nicolas THYSSENS,

WEDUWENAAR VAN

SOPHIA HENRY,

geboren te Ingber (Gulpen) en aldaar onverwachts doch niet onvoorbereid overleden den 2 December 1891, in den ouderdom van 71 jaren.

De dierbare overledene, die gedurende vele jaren met ijver de betrekking van broedermeester en later van kerkmeester bekleedde, was een oprecht, vroom christen, eenvoudig en openhartig, goed en zachtzinnig, liefdadig en medelijdend jegens de armen, rechtvaardig in handel en wandel; hij zag niet om naar 's werelds ijdel- en dwaasheden; in het stille familieleven vond hij zijn grootste geluk; daarom werd hij door eenieder geacht en bemind. -- Door eenen christelijken levenswandel was hij steeds tot een zalig sterfuur voorbereid: want al wordt de rechtvaardige ook door den dood verrast, zal hij toch in vrede zijn.

Mijne dierbare kinderen en kleinkinderen, gij weet hoezeer ik U in het leven bemind heb: bewaart mijne lessen. Vaartwel! mijne dierbaren: onze scheiding is niet voor eeuwig! U verlatende, vraag ik geene tranen, maar gebeden en aalmoezen.

Bemind zij overal het H. Hart van Jesus (300 dagen.)

GULPEN, DRUK VAN M. ALBERTS & ZONEN.