



DEZE VERANDERING IS VAN DE
RECHTERHAND DES HEREN

Jezus + Maria + Joseph



Gedenkt in uw gebeden de ziel van zaliger

Theodorus Hubertus van Thoor

echtgenoot van

Margaretha Hendrina Hubertina Graat

De betreurde overledene werd geboren op 31 oktober 1893 te Susteren en overleed plotseling, voorzien van het H. Oliesel te Rimborg op 15 februari 1959.

Eenvoud en goedheid kenmerkten deze werkzame man. Stil en bescheiden en met een opgeruimd karakter leefde hij in ons midden. De zorg voor zijn gezin beschouwde hij als zijn voornaamste levenstaak,

Gods H. Wil nam hem plotseling uit het leven weg. De dood ontrukte hem aan de dood zijner dierbaren en zij zijn vervuld van droefheid, maar laten wij ons onderwerpen aan Zijn raadsbesluiten, want: „Zijn oordelen zijn ondoorgroendelijk en Zijn wegen onnaspeurlijk.“

Gij allen, die hem gekend hebt, weest waakzaam, want gij kent dag noch uur.

Mijne dierbaren, gij weet wat ik voor U geweest ben; vergeet mij in voorbeeld en zorgen niet en legt U de plicht op voor de rust mijner ziel te bidden.

Mijn Jezus barmhartigheid.

Begr. Ond K. Hanssen, Hoofdstr. 123 Schaesberg