



AURILLO

Fa P. GROEN VENLO

KONINGIN DES HEMELS  
WEES ONZE VOORSpraak

JEZUS + MARIA + JOSEPH

Bid voor de ziel van zaliger

**Martin Hubertus van Thoor**

echtgenoot van

**Maria Elisabeth Schopen**

Geboren te Susteren, op 19-2-98 en overleden te Eygelshoven, op 10 November 1955, voorzien van het H. Oliesel en begraven op het R.K. kerkhof te Rimborg op 14 November 1955.



Heden bestaat de mens en morgen verschijnt hij niet meer, gelukkig diegene, die het uur des doods steeds voor ogen houdt en zich dagelijks voorbereid om te sterven. (Thomas a Kempis I 33)

God heeft ons beloofd, dat Hij op de dag der eeuwigheid de tranen van onze ogen zal afdrogen en de troost zal ongetwijfeld groter zijn, naarmate wij meer hebben geleden. (H. Theresia)

Zalig hij, wiens hoop de naam des Heren is en die niet heeft omgezien naar ijdelheden en valse dwaasheden.

Gij allen, die mij dierbaar waart, mijn echtgenote en kinderen, gedenkt mij steeds in Uwe gebeden, opdat ik spoedig moge rusten in vrede.

**Mijn Jezus, barmhartigheid.**

---

R.K. Begrafenisfonds „St. Jozef“ U. o. W.