



ECCE HOMO

W. W. H.

Nº 505

Jezus † Maria † Joseph

Bid voor de ziel van zaliger

Theodoor Cornelis Renier Hubert Thijssen

echtgenoot van

Maria Catharina Curfs

De dierbare overledene werd geboren te Thorn, den 10 November 1894 en overleed te Heerlerbaan, den 20 April 1949, voorzien van de genademiddelen der H. Kerk.

Zooals het den Heer behaagd heeft, is geschied; de naam des Heren zij gezegend. (Job)

Eenvoudig en oprecht godsdienstig, was het zijn grootste geluk te zorgen voor de hem toevertrouwd.

Al valt het scheiden zwaar, wij christenen weten met blij vertrouwen, dat voor hen, die in God geloven „het leven slechts veranderd wordt, niet weggenomen, en terwijl het huis van onze aardse inwoning in puin valt, een eeuwige woning in den hemel ons bereid wordt.” (Praefatie)

Dierbare echtgenote, kinderen en verwanten, hebt dank voor uw liefde en blijft God altijd beminnen. Intusschen wilt mij gedenken in Uw gebeden, vooral in 't H. Misoffer.

Laat ons bidden

Gedenk, Heer, uw dienaar, die ons is voorgegaan met het teken des geloofs en die nu sluimert in den slaap des vredes. Wij vragen U, Heer, dat Gij hem, die in Christus rust, moogt geven de plaats van verkwikking, licht en vrede, door denzelfden Christus onzen Heer. Amen.

Mijn Jezus, barmhartigheid (300 d. afl.).

Joh. Roosenboom, R.K. Boekhandel, Heerlerbaan