



*Toon mij Heer Uw wegen,
en leer mij
Uw paden kennen.*



Ter dankbare herinnering
aan

Emil Cornelius Theunissen

weduwnaar van

Mechtildis Maria Bongaarts

De dierbare overledene werd geboren 31 juli 1902 te Brügggen (D.) en overleed 21 september 1981 in het „de Weverziekenhuis” te Heerlen.

Hij werd begraven op het r.k. kerkhof te Waubach 26 sept. d.o.v.

Met het sterven van Emil ging weer een goede kameraad van ons heen. Hij was een man zonder uiterlijk vertoon, een goed echtgenoot en huisvader, met orde op zijn zaken.

Bij 't begin van het nieuwe jaar reserveerde hij steeds enkele data voor een H. Mis ter nagedachtis van zijn overleden echtgenote en zijn familie dichtbij en veraf.

In de omgang respecteerde hij de persoonlijkheid van de ander. Hij kon zo aandachtig naar je luisteren. Zijn ogen tintelden dan, ten teken dat hij je volgde, en zijn reactie was heel vaak gevat en geestig. Hij bleef tot de laatste dag helder van geest. Zo hebben wij

hem gekend in „Heereveld”, maar in het volle leven staande, zelf vader van een groot gezin, moet hij zijn vrienden in nood nog vaak moed ingesproken en geholpen hebben.

Manmoedig heeft hij de ongemakken van de oude dag gedragen en hij ging met goede moed naar het ziekenhuis, omdat hij meende dat met deskundige behandeling aan zijn kwaal nog wel wat te doen was.

Opgeruimd vertrok hij, iedereen gedag zeggend, in de hoop gauw weer terug te zijn, maar het werd zijn laatste gang.

God nam hem tot Zich.

Gebed:

Heer, onze God: Wij danken U voor de gave, die Gij in de persoon van Emil en zijn nageslacht aan de wereld geschonken hebt. Laat hem nu dan ook delen in het loon van Uw getrouwe dienstknechten. Door Christus, onze Heer. Amen.

De familie dankt U allen hartelijk voor het meelevende bij het overlijden en Uw gebed.

+

De zeswekendienst zal worden gehouden op zaterdag 7 november a.s. om 19.00 uur, in de St. Jozefkerk te Waubach.

Begr. en Crem. Ver. St. Jozef U.o.W. Tel.311978