



WIE  
IN MIJ  
GELOOFT  
ZAL  
LEVEN  
IN  
EEUWIGHEID.

JEZUS † MARIA † JOZEF

Bidt voor de zielerust van

**THERESIA LAURENTIA THELEN**

weduwe van

**MATHIAS JOSEPH HUBERT DOHMEN**

De betreurde overledene werd geboren te Ederen (Dld.) 5 september 1893 en overleed te Rimburg 18 juni 1966, bij haar thuiskomst na het vieren der Eucharistie.

„Bid en Werk” was de levensregel van deze goede Christen vrouw. Trouw heeft ze God gediend in haar gezin, bij haar werk en door haar gebed. Zoals ze geleefd heeft, is deze goede moeder heengegaan. Onopgemerkt leefde en werkte zij voor haar gezin, waar zij zo veel van hield.

Mijne kinderen en kleinkinderen; „Al wat waar en rechtvaardig is en beminnelijk en welgevallig is, al wat deugdzzaam of waardig is houdt daarop Uw aandacht gevestigd. Wat gij geleerd en aanvaard hebt, wat gij van mij gehoord en gezien hebt, dat moet gij doen. En de God van de vrede zal met U zijn”. Phil. 4. 8-9

Gedenk mij in uw gebed.

Mijn Jezus Barmhartigheid.