



Ter dankbare herinnering aan

## HUB SUYLEN

echtgenoot van

## ENNE NOHLMANS

Paul Joseph Hubert Suylen werd geboren op 27 november 1910 in Ubach over Worms en overleed op 16 april 1994 in het de Weverziekenhuis te Heerlen, voorzien van de H. Sacramenten en omringd door de liefdevolle zorg van echtgenote en kinderen. Hij werd gecremeerd op 21 april 1994 te Heerlen, na een plechtige requiemmis in de parochiekerk van St. Joseph te Waubach-Groenstraat.

Groot is de leegte die hij achter laat. Maar wij blijven ons herinneren hetgeen hij voor ons gedaan heeft, de vurigheid en het principiële in zijn opvattingen, het strijdbare element in zijn karakter, met daarbij een groot gevoel voor rechtvaardigheid.

Een troost te mogen geloven, dat bij het sterven geen afscheid genomen wordt van het leven, maar van de tijd, waarbij het ene mysterie verlaten wordt om het andere mysterie in te gaan.

Afscheid nemen is betrekkelijk,  
Sterven slechts voorlopig,  
Vrede en vreugde een vaste belofte.

Wij danken u voor uw komst naar deze Heilige Mis en voor uw medeleven.

Echtgenote, kinderen en kleinkinderen.

De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden in de parochiekerk van St. Joseph te Waubach - Groenstraat op zondag 29 mei a.s. om 11.15 uur.