



MATER DOLOROSA.

Jezus † Maria † Jozef

BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

PETER JOZEF STIENEN

ECHTGENOOT VAN
BERTHA DIEDEREN.

De overledene werd te Bennrath (D) 19 Maart 1906 geboren en overleed door een treurig ongeval in de Mijn Laura te Eijgelshoven geheel onverwachts, maar niettemin terdege op den hemel voorbereid door 'n godsdienstig en arbeidzaam leven, 25 Juni 1938.

„Waakt en bidt, want gij weet niet wanneer de Heer zal komen”. Deze vermaning O.H. Jezus Christus klinkt ons bij dit vroegtijdig graf diep ernstig in de ooren. Laten wij allen ze meedragen in het hart, waar we ook zijn.

Zóó deed het de dierbare overledene. Meer dan tien jaren geleden mocht hij op eenzelfde wijze de stem van God vernemen. Sinds dien tijd leefde hij alléén voor zijn gezin en zijn God. Geen arbeid was te zwaar om hem niet aan te pakken voor moeder en kind. Trouw deed hij zijn dagelijksch gebed; trouw bleef hij aan de maandelijksche Communie. In de vereeniging was hij steeds voor iedere karwei te vinden.

Een lichtend voorbeeld voor zijn vrienden. Een onschatbare troost voor zijne zoo zwaar beproefde Echtgenoot; voor zijn bejaarde Ouders en Schoonouders

Mijne geliefden! wilt daarom niet treuren, zooals zij die geen hoop hebben. Ik heb de stem van mijn Meester gehoord: „Kom, trouwe dienst-knecht, kom binnen in de vreugde uws Heeren”.

Dierbare Echtgenoot! omring ons lief kind met al uw moederliefde. Vertel hem, hoe Vader hem liefhad en voor hem werkte

Kameraden! Gij allen, bidt voor mij!

Tot weerziens!

Zoet Hart van Jezus ik vertrouw op U.

Drukw. Fr. Verreck, koster, Rimbürg.