



Wees
liefdevol
voor elkaar



Dankbare herinnering aan

MARIA ELISABETH STEINS

echtgenote van wijlen

Mathijs Joseph Römken

De dierbare overledene werd geboren te Kerk-
rade op 25 oktober 1908 en overleed te Ubach
over Worms op 12 augustus 1981, voorzien van
het H. Sacrament.

Toen de Heer mij riep was er niets in mij dat
vreesde; mijn geweten getuigde dat niemand
mij iets te verwijten had.

Van ons is heengegaan een oprechte vrouw
met veel liefde voor haar kinderen en klein-
kinderen. Zij had een fijn karakter, was een-
voudig en oprecht, hartelijk en vriendelijk voor
iedereen.

Voor haar gezin heeft zij altijd hard gewerkt.
Zij stond voor iedereen klaar, helpen waar zij
helpen kon.

Wij zijn blij en dankbaar zulk een fijne moeder
en oma gehad te hebben.

Wij zijn er van overtuigd, dat zij nu haar rust
gevonden heeft bij God en bij haar man en
kind die haar in de eeuwigheid zijn voorge-
gaan.

Mama, bedankt voor alles, het was goed zo.

Wij zijn U zeer dankbaar en erkentelijk, dat U
met ons afscheid hebt willen nemen van haar,
die ons zo dierbaar was.

Kinderen en kleinkinderen.

Ubach over Worms, augustus 1981.

Begr. en Crem. Ver. St. Jozef U.o.W. Tel.311978