



DE DOOD IS DOOR CHRISTUS'
KRUIS OVERWONNEN

Ter nagedachtenis aan
JOZEF STEINBUSCH

Hij werd geboren te Aken op 27 maart 1924.

Hij was gehuwd met
ERNA LENNAERTS

Vader van
Leo en Elsie

Hij overleed plotseling te Chevremont, op
22 mei 1962.

Het is te begrijpen, dat ons hart zo vol droefheid en leed is. Wie had nu verwacht dat dit arbeidzame leven zo spoedig ten einde zou zijn?

Een man zo boordevol energie en werklust; die streefde en zo hard werkte voor de toekomst van zijn gezin. Een man zo behulpzaam en vriendelijk voor ieder, die hem nodig had.

Een man vooral, zo zacht en bezorgd voor zijn echtgenote; die zich zelf vergat als de liefde voor zijn kinderen hem riep.

Waar zijn liefde en zorg het meeste gemist worden daar zal de pijn het felste zijn.

Toch is er troost, er mag zelfs vreugde zijn in ons hart. God zelf is eens mens geworden; niet oud nog, stierf ook Hij. Toen is onze dood, het begin van heerlijkheid geworden. En terwijl onze ogen nog nat van tranen zijn, juicht en jubelt een ontelbare schare omdat hij is aangekomen in de Vreugde van Zijn Vader.

Lieve vrouw, Leo en Elsie, weest samen nu sterk. Alles in dit leven gaat zo vlug voorbij. Een ding alleen zal altijd blijven, dat is onze liefde. In dit leven bent U drieën steeds mijn zorg en trots geweest, ik zal voor U blijven zorgen, beter nog dan hier. Weest U, ook nu mijn trots.

Heer, geef hem zijn verdiende rust en vreugde. Amen.