





In liefdevolle herinnering aan

*Anna Steens*

weduwe van

*Hubert Jongen*

Zij werd geboren op 23 augustus 1910 te Ubach over Worms en overleed op 2 mei 2006 in haar vertrouwde omgeving te Landgraaf. Na de plechtige uitvaartmis in de parochiekerk van de H. Joseph te Waubach-Landgraaf, hebben wij haar op 6 mei 2006 aldaar te rusten gelegd.

Wij danken u allen voor uw medeleven en aanwezigheid, maar een speciaal woord van dank aan al diegenen die de laatste dagen zo goed voor mam gezorgd hebben.

De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden op zondag 18 juni a.s. om 9.30 uur in bovengenoemde kerk.

*Lieve kinderen, familie en vrienden,*

*Als jullie aan mij denken,*

*herinner je dan de fijne jaren die wij samen waren.*

*Mijn leven ging niet altijd over rozen,*

*maar het was goed dank zij jullie allemaal.*

*Ik ben tevreden en ben graag naar boven gegaan,*

*waar mijn dierbaren op mij wachten.*

*Mam, oma, Anna*