





In dankbare herinnering aan

**ANNA MARIA PHILOMENA
STEEGEMANS**

echtgenote van wijlen

JACOBUS VAN RIJT

De dierbare overledene werd geboren te Herkenbosch 9 februari 1901, en overleed in "Huize Caritas" te Sittard, 4 februari 1981, voorzien van alle genademiddelen van onze Moeder de H. Kerk.

Na lange lijdensdagen, heeft een barmhartige dood, deze christelijke moeder, uit haar lijden komen verlossen, want zoals goud beproefd wordt, door het vuur, zo heeft God, op het einde van haar leven, ook haar beproefd. Nooit echter kwam een klacht over haar lippen, omdat zij in alles, de wil zag van God. Dankbaar was zij voor elke liefdedaad die haar bewezen werd. Kinderlijk blij, kon zij zich verheugen, op het bezoek, dat haar zoon, schoondochter en kleinkinderen, haar elke week brachten.

Stil is zij door het leven gegaan, zich niet storend, aan de dingen van deze wereld, stil is ook haar heengaan geweest. In God zal zij ongetwijfeld, een barmhartige rechter vinden.

Heer geef haar de eeuwige rust!

En het eeuwige Licht, verlichte haar!

De familie dankt U hartelijk voor de vele blijken van medeleven, welke zij bij het overlijden en de begrafenis van U mochten ontvangen.

Begr. ondern. W. Wauben b.v. Sittard tel. 13572