





Met dankbaarheid gedenken wij

## **HUBERT SPEETGENS**

echtgenoot van

## **AUGUSTA CLEMENTINA VAN VEEN**

Geboren 11 maart 1900 te Odenkirchen (Dld.).

Overleden 14 juli 1981 te Heerlen.

Zo maar is hij ineens uit het leven heengegaan.

Hij was wel al erg ziek en we wisten dat het zou komen en ook dat het niet lang meer zou uitblijven, maar zo hadden we het niet verwacht.

Het lag wel in zijn lijn: zo maar, zonder drukte.

Zo is hij altijd geweest: eenvoudig, zonder pretenties, je plicht doen voor het gezin, waarvan je houdt, en met plezier werken in de tuin.

Een mens die met iedereen kon opschieten en die door de kinderen van de buurt Opa genoemd werd; bij hem voelden zij zich thuis.

Nu is deze eenvoudige en vriendelijke mens heengegaan.

Wij vertrouwen op het woord van Jezus:

„Wie naar mijn woorden luistert en gelooft in Hem die mij heeft gezonden, heeft eeuwig leven. Hij zal niet geoordeeld worden, maar is van de dood overgegaan naar het leven”. Uit eigen ervaring weten wij dat de mens klein, zwak en onvolmaakt is. Daarom bidden wij voor onze dierbare:

Heer vergeef hem al zijn fouten en neem hem op in uw Vaderhuis.

Namens de familie hartelijk dank voor uw medeleven.

+

De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden zaterdagavond 29 augustus a.s. om 19.00 uur in de parochiekerk van de H. Martelaren van Gorcum te Heerlen.

---

Begr. Ond. Jan van Hasselt,  
Spoorsingel 4, Heerlen - Tel. 045-72.48.08