



Ter herinnering aan

Anna Katharina Speck

echtgenote van

Mathias Josephus

Hubertus van den Camp

De dierbare overledene werd geboren te Düsseldorf (Dld.) 9 december 1919 en overleed voorzien van de H. H. Sacramenten te Eygelshoven 19 maart 1964.

---

Te vroeg naar menselijke berekening werd deze echtgenote en moeder uit het leven weggeroepen. Menselijke troost is hier ijdel. Alleen het geloof kan ons troost bieden, omdat wij daaruit weten dat dit aardse leven niet weggenomen is, maar alleen veranderd in een ander en beter leven.

Zij was een zwijgzame vrouw, die ook in haar leed en lijden niet klaagde, maar het aanvaardde en droeg zonder naar buiten veel te laten merken.

Zo aanvaardde zij ook de dood zonder veel woorden, maar in volle onderwerping aan de wil van God, want zij wist dat wat God doet, altijd goed is.

Nu de Heer haar heeft tot Zich geroepen, bidden we vol vertrouwen met de kerk: „Luister o Heer naar onze vurige smeekbeden: wil de ziel van Uw dienaar Katharina, die Gij deze wereld hebt doen verlaten, in het land van vrede en licht doen ingaan; en breng haar in het gezelschap van Uw heiligen. Door Christus onze Heer. Amen”.

---

J. Beckers-Brauers, Eygelshoven