



OFFERANDEN EN LOFGEBEDEN  
DRAGEN WIJ U OP, O HEER,  
VOOR DEZE ZIEL

JEZUS † MARIA † JOSEPH † BERNARDUS

Ter vrome nagedachtenis aan

Johanna Maria Hubertina

SOVELÉ

echtgenote van wijlen

MARTIN ZITZEN

De dierbare afgestorvene werd geboren te Rimburg 8 December 1864 en overleed, voorzien van de laatste HH. Sacramenten, te Ubachsberg 2 April 1951.

In haar diepe geloofszin heeft zij haar laatste beproevingen met onderwerping aan Gods voorzienigheid aanvaard. In de lange uren en dagen van uitputting, alleen in haar ziekbed, heeft zij haar troost gevonden in het gebed en veel vruchten van zaligheid verworven. Zij dankte God, dat zij de liefderijke zorgen van haar kinderen mocht genieten en toonde zich dankbaar voor elke leniging van haar smarten.

Zo werd zij stilaan rijp voor de hemel en gereed om een schone kroon te ontvangen.

Gij, die de Heer vreest, hoopt op zijn barmhartigheid, gelooft in Hem, want hij is getrouw in zijn beloften en zijn goedheid zal U eens grote blijdschap brengen. (Eccl. 2)

Verheugt U trouwe dienaress van Maria, want voor Uwe zaligheid hebt gij niets te vrezen, wanneer zulk een Moeder U verdedigt en beschermt.

Vaartwel, dierbare kinderen, kleinkinderen en familie en bidt veel voor mij, vooral gij mijn dierbare zoon en dochter die U aan de dienst des Heren hebt toegewijd, gedenkt mij steeds in Uw H. Misoffer en Uw gebeden.

Mijn Jezus, barmhartigheid.