



Jezus † Maria † Jozef † Bernardus



Bid voor de ziel van zaliger

Jan Joseph Souren

weduwnaar van

Hubertina Josephina Säive

De dierbare overledene werd geboren 18 Februari 1882 te Kerkrade en overleed, voorzien van de laatste HH. Sacramenten der stervenden, 28 Januari 1955 te Ubachsberg.

De dierbare afgestorvene heeft geleefd en is gestorven als een goed katholiek: oprecht, eenvoudig en afkerig van 's werelds ijdelheden. Hard heeft hij gewerkt en veel gebeden.

Zijn laatste dagen bracht hij door in lijden, maar tot het einde toe bleef hij in alles onderworpen aan Gods H. Wil. Welgemoed en tevreden ging hij de dood tegemoet, vol vertrouwen op Hem die gezegd heeft: „Ik ben de verrijzenis en het leven, wie in Mij gelooft zal leven, al is hij ook gestorven.”

Wij mogen hopen dat God deze trouwe dienaar heeft doen ingaan in de eeuwige vreugde.

Dierbare kinderen, familie en vooral gij mijn geliefde kleinkinderen, vaartwel, dient God getrouw en leeft zo, dat gij de dood niet behoeft te vrezen. Tot weerziens in de hemel. Intussen bidt allen veel voor de zielerust van uw ouders.

Mijn Jezus, barmhartigheid. (300 d. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. (300 d. afl.)