

Laat mij verder
Leven in uw
herinneringen



Ter gedachtenis aan

Piet Snijders

Hij werd geboren te Kerkrade op 29 december 1949. Hij overleed op 4 september 1984 in het De Weverziekenhuis te Heerlen.

Wij hebben hem op zaterdag 8 september d.o.v. te ruste gelegd op het R.K. Kerkhof te Eyselshoven.

Tegenstrijdige gevoelens gaan door ons hart nu Piet ons door zijn dood is vooruitgegaan. We voelen de diepe pijn van het afscheid: iemand van wie wij hielden is niet meer onder ons. En hoeveel wij van hem hielden en hoeveel wij voor hem overhadden bleek pas ten volle in de jaren van zijn ziekzijn. Maar in onze pijn mengt zich ook iets van dankbaarheid omdat een verdere lijdensweg hem is gespaard en omdat, ondanks alles, zijn dood zacht en vredig was. Zijn geestelijke en lichamelijke krachten waren op en zo, zonder verzet, sluimerde hij weg in de armen van de dood.

Bij dit alles kunnen wij toch de vraag "Waarom? Waarom, o God?" nauwelijks onderdrukken. Waarom werd Piet, die zoveel van het leven hield en zo

hartelijk kon lachen, door die ziekte getroffen en voor het verdriet niet gespaard? We weten het niet, we kunnen slechts opzien naar de gekruisigde Zoon van God.

Heer, onze handen kunnen Piet niet meer vasthouden en verzorgen, ons hart kan hem niet meer troosten. We leggen zijn leven nu in Uw handen, zoveel sterker dan die van ons. We vertrouwen hem toe aan Uw hart, zoveel ruimer en warmer dan dat van ons. Neem Piet nu op Uw schouders en draag hem binnen in Uw Rijk van vrede en licht. Laat hem in Uw liefde nu dat geluk bezitten waarop alle lief en leed van zijn 34 aardse jaren slechts een voorbereiding was. Breng ons in die liefde ooit weer voorgoed bij elkaar. Op U God vertrouwen wij, we zullen in eeuwigheid niet beschaamd worden. Amen.

Wij danken u voor de blijken van medeleven betoond bij de ziekte en overlijden van onze dierbare.

De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden op zaterdag 20 oktober 1984 om 19.00 uur in de parochiekerk St. Joannes de Doper te Eyselshoven.