



Dankbaar gedenken wij

## Adriaan Snijders

echtgenoot van

## Mia Gooren

Hij werd geboren op 10 oktober 1921 te Eygelshoven en overleed, voorzien van het H. Oliesel, in het St. Jozefziekenhuis te Kerkrade op 14 juli 1995.

Na een plechtige uitvaartdienst in de parochiekerk te Eygelshoven, werd vader begraven op de r.k. begraafplaats aldaar.

De familie dankt U voor Uw medeleven.

De zeswakedienst zal worden gehouden op zaterdag 2 september a.s. om 19.00 uur in de parochiekerk van de H. Joannes de Doper te Eygelshoven.

Afscheid nemen van Pap, brengt je tot je diepste gevoelens. Het is moeilijk te verwoorden wat hij ons allemaal gegeven heeft. Natuurlijk was hij een zorgzame vader voor ons grote gezin. Een lieve opa voor zijn kleinkinderen. Maar er was veel meer! Hij genoot intens van het leven en had een warme belangstelling voor de mensen om zich heen. Voor ons stond hij altijd klaar, zonder veel te zeggen. Hij was een man van weinig woorden, aanpakken sprak hem meer aan. Een half woord was voldoende en hij stond voor je deur.

Door de ziekte en het overlijden van zijn zoon Piet brak er iets in hem. Langzaam pakte hij de draad weer op. Tot hij zelf begon te sukkelan met zijn gezondheid. Er leek geen einde aan te komen. Tevreden met zijn sport, zijn puzzel en zijn pijpje, berustte hij uiterlijk in zijn eigen lot. Maar de gedachte dat hij door zijn slopende ziekte een ander tot last kon zijn, werd voor hem steeds ondraaglijker. En dat typeert Pap. Zonder zelf iets te eisen, bleef zijn zorg en interesse uitgaan naar de ander. Zijn lichaam wilde niet meer en dat voelde hij. Zoals hij was, is hij van ons heengegaan: rustig en in stilte.

Pap, bedankt voor alles. A-Dieu!