



*En Hij zei: Zie, Ik maak alle dingen  
nieuw. Ik ben de alpha en de omega,  
het begin en het einde.*

(Openbaringen 21: 5-6)

Wij gedenken

## **GERRIT JAN SMELT**

geboren te Hulst, 12 december 1912  
overleden te Châtel (Frankrijk)  
23 mei 1984

Vanwege zijn grote deskundigheid als KNO-arts en vanwege zijn zorg en toewijding voor zijn patiënten was Dr. Smelt een overbekende persoon in het Sittardse en ver daarbuiten. Ook nadat hij afscheid had genomen van het ziekenhuis in Sittard, kon hij nog niet helemaal afstand nemen van zijn werk.

Thuis in Maaseik heeft hij tot het laatste toe doorgewerkt. Het leek soms of hij buiten zijn vak geen andere belangstelling had, zozeer was zijn specialisme zijn hobby en zijn hobby zijn specialisme

geworden. Wie echter zijn pantser wist te doorbreken, ontdekte dat hij een zeer gevoelig mens was.

Behalve wij, hebben velen ervaren, dat zijn vriendschap door dik en dun ging en voor de duur van het leven gegeven werd.

In het familie-leven nam hij een centrale plaats in. Geen belangrijke beslissing werd genomen, vóór hij werd geraadpleegd. Zijn betrokkenheid met zijn naaste omgeving was zeer groot, waardoor vooral de laatste jaren een moeilijke periode voor hem zijn geweest.

Zijn leven in bescheidenheid zonder enige franje moge ons tot voorbeeld zijn. Het besef, dat hij er niet meer is, dringt langzaam tot ons door. Wij zullen hem missen. God, wij zijn U dankbaar voor zo'n echtgenoot, vader, schoonvader, opa en vriend.

Voor Uw medeleven betuigen wij U onze oprechte dank.

Mevr. Y. Smelt - de Wilde  
en kinderen