





Ter dankbare herinnering aan

Jan Smeets

echtgenoot van

Gerda Scheid

*Johannes Gerardus Anna Smeets is geboren in Ubach over Worms op 12 september 1928 en overleed er, gesterkt met de H. Sacramenten en omringd door de liefdevolle zorgen van zijn dierbaren, op 7 december 2003. Hij werd op 11 december, na een plechtige uitvaartmis in de St.-Josephkerk te Waubach-Groenstraat, begraven op het parochiële kerkhof aldaar.*

De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden in de parochiekerk van St.-Joseph te Waubach-Groenstraat op 18 januari 2004 om 11.15 uur.

Jan groeide op als jongste in een gezin van drie kinderen in een tijd waarin hard werken heel gewoon was. Op jonge leeftijd verloor hij zijn moeder. Dit was niet alleen voor hem, maar ook voor zijn vader en twee broers, Nol en Zef, een zeer ingrijpende gebeurtenis.

Vlak na de oorlog werd hij als dienstplichtig militair uitgezonden naar Indonesië. De gebeurtenissen tijdens deze oorlog hebben zijn leven voor een groot deel beïnvloed. Eenmaal terug in Nederland ging hij werken in de mijn. Hij ontmoette zijn vrouw Gerda en uit dit huwelijk werden drie dochters geboren: Rita, Karin en Manon. Ondanks het feit dat hij door zijn ziekte - reeds vroeg in zijn huwelijk ontstaan - geen carrière heeft kunnen maken, is hem toch door zijn vriend Wim, de kans geboden zijn vak als timmerman uit te oefenen. Zowel voor hem als voor zijn gezin is dit van grote betekenis geweest.

Jan heeft nog een hoge leeftijd weten te bereiken, ondanks zijn zwakke gezondheid. Hij wist kracht te putten uit zijn grote liefde voor de natuur en het leven. Als geen ander genoot hij van zijn vakanties in Oostenrijk.

Maar het meest wist hij te genieten van zijn kleinkinderen, Estelle en Veronique.

Jan, Pap, Opa, rust in vrede.

*Voor uw gebed en medeleven tijdens zijn ziekte en bij zijn overlijden, danken wij u oprecht.*

*Zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen.*