



Jezus † Maria † Jozef



Dit zij u een herinnering, om te bidden voor
de ziel van zaliger

Johan Hendrik Smeets

echtgenoot van

Maria Philomena Gerardina van der Heijden

De dierbare overledene werd geboren te Nieuwenhagen op 25 mei 1920, en overleed plotseling te Ubach over Worms, voorzien van de genademiddelen onzer Moeder de H. Kerk, op 28 april 1958. Zijn uitvaart had plaats in de parochie van de H. Jozef te Waubach, zijn begrafenis in de parochie van Maria Hulp der Christenen te Nieuwenhagen op 1 mei d.o.v.

„Niet de plotselinge dood is te vrezen maar wel die, welke tegelijkertijd én plotseling én onvoorbereid is. (H. Greg.) Ook in de dierbare overledene werd bewaarheid, wat Christus tijdens zijn aardse leven als een waarschuwing meegaf aan alle mensen: voor hem kwam het uur van sterven onverwachts; maar niet onvoorbereid, want hij was een man die leefde in volle geloof aan Christus.

Sterk van wil en met een groot Idealisme, zowel wat zijn godsdienstige overtuiging betrof, alsook wat zijn plicht in dienst van de rijkspolitie aanging, ging hij door het leven. In zijn gezin was hij een lieve echtgenoot en goede vader voor zijn drie kindertjes. Doch de dood heeft een vroeg einde gemaakt aan dit krachtig leven.

Lieve vrouw en mijn lieve kindertjes, zwaar heeft God U beproefd door ons te scheiden. Maar als hij wonden slaat dan weet hij die ook te genezen.

Houdt moed en vertrouwen, Hij zal u verder helpen. De dood kan onze liefde niet scheiden. Van uit de hemel zal ik voor u blijven zorgen. Tot weerziens!

Aan mijn ouders, dierbaren en vrienden een laatste groet!

Mijn, Jezus barmhartigheid. (300 dag. afl.)