



FRA ANGELICO

F&P.GROEN.VENLO

O JEZUS, WEES MIJN VERLOSSER  
EN MAAK MIJ ZALIG

300 D. AFL.



Met Christus geleden hebbende op aarde, moge  
eeuwig met Hem in de hemel verenigd worden  
de ziel van zaliger

## Jan Pieter Joseph Smeets

echtgenoot van

## Maria Sibilla Gerards

Geboren te Ubach over Worms op 12 sept. 1879,  
aldaar overleden op 10 sept. 1962, gesterkt door de  
genademiddelen van onze Moeder de H. Kerk en  
begraven op 13 sept. d.a.v.

---

De dierbare overledene was een beginselvast man,  
die de rechte wegen liefhad en die het geloof niet  
kon scheiden van zijn leven.

Dank, Heer, voor de jaren, die ik in krachtige  
levensbloei heb mogen werken; dank, niet minder  
voor de tijd van lijden, waarin ik zoveel trouwe  
genegenheid en toewijding heb mogen ondervinden  
van mijn dierbare vrouw en kinderen.

Dierbare vrouw en kinderen, hebt dank voor uw  
liefde en toewijding. God zegene en beware u.  
Helpt mij thans door uw gebed, H. Communie en  
H. Misoffer, opdat mijn ziel spoedig ruste in vrede.

Mijn Jezus, barmhartigheid.