



DIE ONZEN
DOOD DOOR
ZUNEN DOOD OVERWON



Kämpfer

Jezus

†

Maria

†

Jozef



Bidt voor de ziel van zaliger

Johan Herman Slangen

Lid van de H. Familie

Onverwacht, doch niet onvoorbereid, in den Heer overleden te Eygelshoven 29 Nov. 1946. Herman werd geboren te Beek (L) 4 Maart 1888 uit voorbeeldig godsdienstige ouders, huwde op 26 Nov. 1919 met

ANNA CATHARINA HUBERTINA HAEREN

Dit echt gelukkig huwelijk werd gezegend met 10 kinderen, van welke O.L. Heer het tweede reeds spoedig tot zich nam. Als toonbeeld van eenvoud en trouwe plichtsbetrachting tegenover God, Kerk en gemeenschap, van onbaatzuchtige hulpvaardigheid voor zijn evenmens en vooral als toonbeeld van offervaardige zorgende liefde voor zijn talrijk gezin was Herman algemeen geacht en bemind. Gods raadsbesluiten zijn ondoorgrondelijk, daarom zeggen wij nederig, al is het met een bezwaard gemoed: „Heer Uw wil geschiede.” Dierbare echtgenote, dank vooral voor Uw liefde. Lieve kinderen, wedijvert in liefde en zorg voor moeder, weest voor elkander een voorbeeld van gebed en deugzaamheid. Vaarwel, tot weerziens in den hemel. Bidt voor mij.

Mijn Jezus Barmhartigheid.

Onbevlekt Hart van Maria, op U vertrouw ik.