



*Zoet Hart van Maria,  
wees onze toevlucht. 300 d. aflaat.*

JEZUS! MARIA! JOZEF! MARTINUS!

Een eerekroon zijn de hooge jaren, die op de wegen der  
gerechtigheid gevonden worden. [Spr. XVI, 31.]

In het H. Misoffer der Priesters en in de vrome  
gebeden der geloovigen wordt aanbevolen

*de ziel van zaliger Mejuffrouw*

**Maria Magdalena Senden,**

weduwe van wijlen den Heer

**Winand Lambert Jozef Delahaye.**

De dierbare overledene werd geboren te **Heerlen**  
den 1 Juli 1835, huwde aldaar den 18 April 1860 en  
overleed na een langdurige ziekte, meermalen ge-  
sterkt door de Genademiddelen der H. Kerk, te  
**Welten-Heerlen**, den 22 Mei 1913.

De vrees des Heeren, groote afschuw van het  
kwaad, liefde voor deugd en godsdienst waren van  
jongst af met haar opgegroeid. Zij was rechtvaardig  
en onderhield trouw de geboden des Heeren. (Luc.  
1, 6). Want zij wist, dat »de gerechtigheid tot alles  
nuttig is en de belofte heeft van dit en het toe-  
komende leven». (I. Tim. 4. 8.). En als trouwe echt-  
genootte en bezorgde moeder, streefde zij er steeds  
naar zoowel het tijdelijke als het eeuwige geluk der  
haren te bevorderen.

In stilte opende zij de hand voor den noodlijdende  
en strekte ze uit tot den arme (Spr. 31, 20), wetende  
dat »wie den arme geeft, aan God leent».

Lieve kinderen, niet, onze Schepper en God heeft  
mij tot zich geroepen. Troost U in de hoop, dat wij  
eenmaal elkander zullen wederzien, en weest mijner  
steeds indachtig in uwe gebeden, opdat mijne ziel  
te eerder moge rusten in vrede.

Mijn Jezus, barmhartigheid! (300 dagen aflaat.)  
Zoet Hart van Maria, wees mijn heil! (300 d. afl.)