



Gedenkt in uw gebeden en in het
H. Misoffer

RICHARD SCOTT

Geboren te Cheribon (Indonesia) 10 maart 1925, overleden te Hopel-Kerkrade 26 februari 1986 en begraven 3 maart d.o.v. te Eygelshoven.

Onverwacht was het dat deze overledene van ons is heengegaan. Sinds lang had hij zijn werkzaamheden moeten opgeven vanwege zijn zwakke gezondheid. Toch zag men hem nog geregeld op straat. Het liefst was hij echter in zijn woning, waar hij met zijn broer zijn eigen leventje leidde. Niemand kon hem uit zijn eigen leefwereldje weghalen. In zijn gezonde jaren was hij zeer actief geweest, sinds zijn ziek-zijn leefde hij als het ware voor zijn eigen.

Zijn aardse loopbaan is nu ten einde. God heeft hem van ons weggeroepen voor een nieuw bestaan, dat blijvend is. In ons leven hier bereiden wij ons daarop voor. Jezus heeft ons gezegd: "Ik ben de Verrijzenis en het leven. Wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven."

(Joh. 11, 25)

Moge God aan Richard het eeuwigdurend geluk schenken in zijn hemel en na zijn moeizaam bestaan hier, doen opstaan voor het eeuwig leven op de laatste dag.

Hij ruste in vrede.

De familie dankt U voor uw medeleven.

De zeswekendienst zal gehouden worden op zondag 13 april om 11.30 uur in de kerk van de H. Pastoor van Ars in Eygelshoven.