



Jezus † Maria † Joseph † Franciscus

In dankbare herinnering aan

Zuster Silvie s.m.s.j.
Ernestina Maria Gertruda
von Schwartzenberg

Zij werd geboren op 20 november 1911 te Eyselshoven, deed haar religieuze professie in de Congregatie van „De Kleine Zusters van de H. Joseph” te Heerlen, op 3 juli 1932, en is overleden op 10 juli 2001 in “Huize De Berg” te Heerlen.

Zuster Silvie, u was altijd een lieve en zeer dankbare medezuster.

Stil en bijna onopvallend bent u uw laatste levensjaren hier in Huize De Berg uw weg gegaan, altijd vriendelijk en gevoelig voor een aandachtig en vriendelijk woord.

Altijd was u te vinden op uw kamer, in de kapel of op de A.B. waar u veel gehandwerkt en ontspanning gevonden hebt.

Stil en onopvallend bent u nu ook plotseling van ons heengegaan met duidelijk een lege plaats achterlatend aan uw trouwe vriendin Ody, uw medezuster en uw plekje op St. Joseph-afdeling 1 waar zij u zo liefdevol hebben verzorgd en aandacht gegeven. Komende uit een diepgelovig gezin trad u in 1930 in onze Congregatie.

Na uw professie werd u als onderwijzeres naar Schinnen gezonden.

Maar jammer genoeg was uw arbeidzaamleven van korte duur, omdat u ziek werd.

Er volgde een veel bewogen en zware tijd, waarin het lijden u niet bespaard bleef, maar geduldig onderging.

Nu wij afscheid van u nemen willen wij u danken, voor uw goedheid en liefde van u ontvangen. Tot slot een toepasselijk gedicht op uw leven.

Van Nel Benschop.

*Ik dank U Heer, voor al het goede - het was véél.
Ik dank U voor het brood van mijn bescheiden
deel en voor Uw kracht, die in mijn zwakheid
werd volbracht;*

*Ik dank U voor het licht in elke donkere nacht;
Ik dank U voor de vriendschap die ik ondervond,
ik dank U dat U mij juist met Uw boodschap
zond.*

*Dank voor Uw liefde, die ik overal ontving,
voor al Uw goedheid, Vader, ben ik te gering.
Ik dank U voor dit leven - het is goed geweest.
Maar boven alles dank ik U voor Uw Heilige
Geest.*

*Gij weet van al mijn zonden en Gij weet van mijn
berouw:*

*Ik voel mij klein en nietig. -Heer Jezus, kom maar
gauw!*

Zuster Silvie, rust nu uit in de liefde en vrede van de Heer.

Wij danken u voor uw gebed en medeleven.

Familie von Schwartzenberg
Zusters “Huize De Berg”