



In dankbare en liefdevolle herinnering aan

**PAULINE SCHURGERS**

echtgenote van

**BERNARD VAN NEER**

Overleden te Sittard op 1 december 1976.

---

Bescheiden en rechtlijnig was haar leven. Voor haar was goed, goed en kwaad, kwaad.

Geheel haar leven was een geven van zichzelf voor anderen en in dit schenken van zichzelf vond zij haar hoogste geluk.

Tot haar laatste dagen toe was zij vol zorg en liefde vooral tot haar echtgenoot met wie zij zich volkomen verbonden en gelukkig wist; tot haar zuster welke zij met een moederlijke zorg omringde.

Liefste Pauline, wij zullen je missen. Rust in vrede en moge God je belonen voor alles wat je voor ons deed.

„Ik ben de verrijzenis en het leven  
Wie in Mij gelooft zal leven  
ook al is hij gestorven.”  
Dit was haar geloof.

---

Begr. ondern. W. Wauben Sittard, tel. 3572